

Beste inwoners van Varik en Heesselt (en daarbuiten),

Als Bloemfontein gaan we alweer ons vijfde jaar in en wij als bewoners van Bloemfontein hebben het erg goed naar ons zin. We wonen in Huys Weyenrade aan de Grotestraat in Varik en in het Zorgpaviljoen aan de Hooiakker in Heesselt. We zijn erg blij dat we als bewoners ook helemaal bij de dorpen horen. We komen elkaar tegen bij de verschillende activiteiten in het dorp, met het wandelen en fietsen maar ook op onze kinderboerderij of in onze speeltuin.

Afgelopen oktober hebben we er een nieuwe activiteit bijgekregen. In de Blokhut aan de Bommelsestraat 2b, zijn we op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aan het knutselen, taarten en cake bakken en peren aan het stoven. We knutselen kaarten, kaarsen en nog veel meer mooie dingen. Misschien wilt u eens bij ons komen kijken en een kopje koffie komen drinken? We ontvangen u heel graag tussen 10.30 en 16 uur en vinden het erg gezellig om met elkaar eens een praatje te maken. En wellicht vindt u onze spullen wel zo mooi of zo lekker, dat u iets voor thuis mee zou willen nemen.

De deur staat voor u open. U komt toch ook een keertje langs?

De bewoners van Zorglandgoed Bloemfontein

