

Leeskring

over het boek 'Eindelijk thuis' van Henri Nouwen.



Een pareltje in de
geestelijke literatuur!

In dit boek bespreekt de Amerikaanse, katholieke priester Henri Nouwen zijn diepe ervaringen bij het bijbelverhaal van de verloren zoon. Inspiratie vindt hij in bovenstaand schilderij van Rembrandt. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om dichtbij de bijbel te komen. Voor wie wil nadenken over geloven, zinging en het leven.

Praktische informatie:

Data: 15 januari - 12 februari - 5 maart - 26 maart

Locatie: In de pastorie van Varik (Kerkstraat 9).

Meer informatie + leiding: ds. Marjolein Cevaal-Erbrink (0344-607844 / domineecevaal@gmail.com)

Indien mogelijk graag zelf **exemplaar** van het boek meenemen.