



Het gras is altijd groener bij de burens,
tenzij je dat van jezelf goed onderhoudt.

*Je man blijft je man
Je pa blijft je pa
Je opa blijft je opa
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
Omdat je van hem houdt
Maar eens komt de dag
Dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan.*



Dankbaar voor alle mooie herinneringen die hij ons achterlaat, is na een afnemende gezondheid toch nog onverwachts van ons heen gegaan, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Cornelis van der Pol

Cees

echtgenoot van Truus

* Heesselt, 22 oktober 1936

† Varik, 16 februari 2021

Truus
Margriet - Christo
Delano - Herlinde
Anthonio - Miranda
Fabienne
Raoul - Zoë

Cees is thuis.

Mocht u persoonlijk afscheid willen nemen, graag even van te voren een afspraak maken. De crematie vindt op wens van Cees in besloten kring plaats op zaterdag 20 februari.

Wij verzorgen zelf de bloemen.