



In memoriam Leny Bronmans - Klijn

Leny is op 29 juni 1945 geboren in Elshout, dochter van Leonardus Klijn en Adriana Kempenaars. Ze was de jongste in het gezin en groeide op met 3 broers (Jan, Tiny, Frans) en 2 zussen (Annie, Joke). Ze woonden op de boerderij aan de Mariëndonkstraat in Elshout.

Leny was 10 jaar toen haar moeder overleed en nog net geen 15 jaar toen ook haar vader overleed. Samen met haar broer Tiny en zus Joke bleef ze in het huis op de Mariëndonkstraat wonen.

Toen Tiny in 1965 trouwde ging Leny bij haar zus Annie in Waalwijk wonen. Na de huishoudschool ging ze op kantoor werken bij schoenfabriek "Van Haren".

Leny ontmoette Karel op de kermis in Elshout en de vonk sloeg over. Ze hadden nog maar kort verkering toen Karel een ernstig auto-ongeluk kreeg waardoor hij in de rolstoel terecht kwam. Dit was een hele verdrietige periode. Karel was de grote liefde van Leny en ze trouwden op 10 december 1966, daarna ging ze met hem in hun nieuwe huis in Varik wonen.

Samen kwamen ze regelmatig naar Brabant voor familiefeestjes en natuurlijk om carnaval te vieren in Elshout. Tijdens carnaval ontstonden mooie vriendschappen en er is zelfs een grote bus vanuit Elshout met de Raod van 5 en muziekvereniging Boem Boem d'n Bér naar Varik gegaan om ze daar wat over carnaval te leren. Ja, Leny en Karel hielden wel van een feestje.

Leny haar hele leven stond vooral in het teken van zorgen voor Karel. Samen hebben ze mooie vakanties gehad, genoten ze van hun huis in de Keizerstraat en van het dorpsleven in Varik. Leny zong graag en was lid van het koor in Varik. In het plukseizoen werkte ze in een boomgaard. Ze was heel blij met haar auto zodat ze lang zelfstandig erop uit kon.

Karel en Leny hebben altijd honden gehad; grote en kleine. Haar hondje Puk was de laatste jaren een hele grote steun voor haar.

Na het overlijden van Karel op 6 juni 2014 moest Leny alleen verder. Ze miste Karel heel erg en het leven werd een stuk zwaarder. Ze kreeg problemen met haar gezondheid en de afgelopen jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Dankzij de hulp van mensen om haar heen heeft ze tot het laatst in haar huis aan de Van Londenstraat kunnen blijven wonen. Ze was dankbaar voor de inzet van de thuiszorg en alle hulp die ze van anderen kreeg.

Leny, je hebt de strijd niet kunnen winnen. Je bent thuis, voorzien van de ziekenzegening en omringd door dierbaren overleden op woensdag 15 juni 2022. Rust zacht.

De familie bedankt u voor alle belangstelling, steun en medeleven, zowel tijdens Leny's ziekte als na haar overlijden.

Varik, juni 2022