

Kanselbijbel voor de kerk van Heesselt

De laatste dagen van juni ben ik op de fiets gestapt voor een sponsortocht voor een nieuwe kanselbijbel voor de kerk van Heesselt – een tocht van iets meer dan 200 km, in drie dagen op en neer naar Haarlem. Daar is het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap die deze Bijbel uitgeeft. Ik mocht die daar in ontvangst nemen en ben ondertussen weer veilig en wel thuis.



De opbrengst van de actie was € 480. Dat is een geweldig bedrag (de Bijbel kost € 500). Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd!

Komende zondag, **14 augustus**, zullen we de nieuwe kanselbijbel in de kerk in Heesselt binnendragen en gaan we er natuurlijk uit lezen. Daar is hij voor! Iedereen van harte uitgenodigd om dit moment mee te maken. De dienst begint om 10 uur en het is verder een gewone dienst, maar zoals altijd is iedereen welkom. Het wordt waarschijnlijk mooi weer, dus misschien zijn er wel ijsjes na afloop (naast de gebruikelijke koffie, thee en limonade). Wie weet!?



Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal

Henrico ter Beek, predikant van de protestantse gemeente te Varik-Heesselt