



Lezing over de Toren van Babel, door pastor Paul van der Ven

In navolging van eerder gehouden lezingen die met enthousiasme gevolgd zijn door enkele 10-tallen parochianen, is ook nu de mogelijkheid ons te laten inspireren door het verhaal over de Toren van Babel. Pastor Paul van der Ven heeft zich hiertoe bereid verklaard en hieronder volgt zijn inleiding op deze avond.

Woensdagavond 31 mei a.s. gaan we in de Zondagsschuur samen het bekende verhaal lezen over de Toren van Babel: u weet wel, die stad die de mensen bouwden met daarin een toren “die tot de hemel reikte”. Je vindt het verhaal in het boek Genesis, 11^e hoofdstuk.

Om te voorkomen dat de mensen in die opzet zouden slagen, stichtte God verwarring van taal zodat men elkaar niet meer verstond en de bouw van de toren stil kwam te liggen.

Gewoonlijk wordt dit verhaal gelezen als een waarschuwing tegen de hoogmoed: mensen moeten niet tot de hemel willen klimmen. Maar als we de tekst goed lezen moeten we andere conclusies trekken. Dat gaan we doen! En we leggen een link met het Pinksterfeest, dat we juist die zondag ervoor gevierd hebben.

**Zondagsschuur, aan de Korte Stukken 5 te Varik: 19.30u koffie;
aanvang 20.00u. U bent van harte welkom.**